

Pijn bij brandwonden verdwijnt op afstand

door Wilma Reinders

OOSTERBEEK - Als mensen haar bellen, hoort ze meestal ongeloof in hun stem. "Dat begrijp ik heel goed", zegt Claudia Went (43) uit Oosterbeek. "Maar gelukkig hoéven ze er ook niet in te geloven. Het werkt, en dat merken ze als ik hen behandeld heb." Het klinkt dan ook een beetje ongeloofwaardig. Went kan mensen van de pijn van hun brandwonden afhelpen. Zelfs op afstand.

Mensen kunnen haar bellen. "Dat gesprek duurt ongeveer een minuut", vertelt de Oosterbeekse. "Allereerst vraag ik hen of ze al bij de huisarts of in het ziekenhuis zijn geweest. Als dat niet zo is,

'Het geeft mij heel veel positieve energie.'

verwijs ik hen daar alsnog naar toe. Want ik ben geen arts. Vervolgens vertel ik wat ze van me kunnen verwachten, ik vraag wat de exacte plek is waar hun brandwond zit en het tijdstip dat ze zich gebrand hebben. Als het twee uur geleden is, duurt het meestal twee uur voor de pijn weg is. Is het een dag geleden, dan duurt het meestal een dag. Bij kinderen gaat het meestal sneller. Waarom dat is? Dat weet ik niet. Ik heb zelf ook nog zoveel vragen." Na het telefoongesprek concentreert Went zich en wrijft bij



haarzelf over de plek waar de brandwond zit. "Ik krijg enorm kippenviel over mijn hele lichaam. En dan doe ik wat mijn moeder me heeft geleerd." Ze heeft haar gave van haar moeder gekregen. "Je kunt het niet leren, je krijgt het overgedragen. Mijn moeder deed er niet zoveel mee en heeft het twintig jaar geleden aan mij overgedragen. Toen was zij haar gave kwijt. Daarom kan ik je ook niet vertellen wát ik doe, want dan geef ik

het aan jou en ben ik het kwijt." Dat kippenviel ervaart Went als energie. "Dat stuur ik naar die mensen toe. De behandeling duurt ongeveer een minuut. Dan zakt het kippenviel weg en is het voorbij." Went vraagt dan ook geen financiële vergoeding voor haar 'werk'. "Het kost me niks en nauwelijks tijd. Ik krijg er een heel positief gevoel van. Gewoon, dat je iets voor een ander kunt betekenen." Bijna

twintig jaar heeft ze niks met haar gave gedaan. "Ik dacht: 'Dat kan ik niet'. Maar ik deed het wel eens bij familie en ik merkte dat het werkt. Toen heb ik een paar jaar geleden een jongen behandeld met een heel grote brandwond. Die zei: 'Je moet er meer mee doen. Je moet dat niet voor jezelf houden.' Daarna ben ik een website begonnen en ik ben nu anderhalf jaar bezig." Ze is met verschillende andere mensen in contact

gekomen die hetzelfde kunnen. Zo zijn er twee gipsmeesters in Brabant, die daar voor vier ziekenhuizen werken. "Die doen het al jaren. Het is daar volledig geaccepteerd. Ik heb in deze regio contact gezocht met Ziekenhuis Rijnstate in Arnhem en Zevenaar en het Radboud Ziekenhuis. Ook heb ik contact gezocht met het brandwondencentrum in Beverwijk. Ze vinden het allemaal erg interessant, maar elk ziekenhuis heeft zijn eigen protocol. En daar pas ik nog niet in." Tot nu toe heeft ze 100 procent resultaat. "Ik vraag iedereen altijd mij te laten weten of het gewerkt heeft. Er is een klein aantal dat dat niet doet. Bij alle anderen die reageren, heeft het geholpen." Meer informatie is te vinden op de website van Claudia Went, www.pijnbijbrandwonden.nl. Haar telefoonnummer is 06-14793055